

zaterdag, 06 februari 2021 12:08

De hobby van Ylse Postma



Ylse is dol op handwerken! Ze maakt de mooiste dingen van bolletjes wol. Momenteel is Ylse vaak aan het haken. Zo maakt ze mooie driehoek sjaals, rugtasjes, knuffeltjes en nog veel meer.





Ook kan ze armbandjes knopen met patroontjes en namen.







Tijdens de lockdown besteed ze veel aandacht aan haar hobby. Hierdoor gaat de wol voorraad snel op!









Dus bij deze een oproep van Ylse...

Heeft u garen/wol liggen, dan haal ik het graag bij u op of u mag het langs brengen op de gronemanstraat 21! Dan kan ik weer verder knutselen!



Groeten Ylse.

Zijn er meer Ingelumers met een hobby? Laat het ons even weten!