

zaterdag, 10 april 2021 13:38

Alweer een echte Ingelumer!





Hier zijn we weer, Linda En Ewout, deze keer met de geboorte van ons zontje en broertje van Ninthe, Luca Kees Loonstra. Luca is vernoemd naar zijn opa Lucas en zijn Pake Kees. Helaas zijn beide niet meer onder ons.





Luca is een echte Ingelumer, want door de snelheid van de bevalling was er geen tijd meer om naar het ziekenhuis in Leeuwarden te gaan. Achteraf zijn we heel blij dat hij thuis is geboren en dat alles goed is gegaan maar dat was zeker niet hoe we het ons hadden voorgesteld.



Met Luca gaat het hartstikke goed, hij drinkt en groeit goed en wanneer hij huilt komt zijn grote kleine zus Ninthe al met zijn speentje aangelopen. Zo lief.



Luca Kees
Loonstra

11 maart 2021



Linda en Ewout bedankt voor de reportage en wij wensen jullie heel veel geluk in de toekomst en tot ziens in ingelum!