

Wie weet het nog?



Truus Postma had deze krant bewaard en hier blijkt wel uit hoe blij de Engelumers waren toen ze eindelijk een busverbinding hadden.



at om
maar
tellen
cara-
gde-
heid
r het
ers",

niet
onze
heb
oom
ood-
een
nee-
laad
heb
lo-
oor-

van
op
van.
wa-
Een
op
la-
zijn
as-

Dienstbus voor het eerst in Engelum: bloemen en tabak voor de chauffeur

ENGELUM — De eerste dienstbus die gistermorgen om twintig voor tien in Engelum aankwam, is vreedzaam door de jeugd opgewacht. Chauffeur Piet Tolsma van Minnertsga werd min of meer gedwongen naar buiten te komen om daar van de driejarige Wardina de Jong een bos bloemen en een doos sigaren in ontvangst te nemen. Met Peter Sinnema, Suzanne en Tini Postma en Margriet Stoffers ging Wardina vervolgens met de bus mee naar Leeuwarden naar een tante, die op haar beurt de kinderen weer opwachtte, niet met bloemen en tabak, maar met koekjes en ranja. Dat kon nu. Op de broadtsjeboerdjes, die de kinderen om hadden stond namelijk: Nu kunnen we met de bus naar tante Zus.

G

b

Z

TE

pen r
Tersel
dingsa
tot du
Evenr
bij on
vermo
vliegt

Vandaag de dag voeren de dorpen actie om de lijndienst in de dorpen te behouden. Want natuurlijk moet lijn 71 blijven!