

zondag, 23 september 2018 18:56

Wist u dat?



Wist u dat.....

In 1749, 25 gezinnen en alleenstaanden in Engelum woonden? Waaronder 9 arbeiders gezinnen. In 1796 werden er 157 Engelumers geteld en op heden +/- 410. Ahron Dijkstra is momenteel de jongste bewoner (binnenkort meer op onze site). De oudste inwoner is ons momenteel niet bekend maar mocht u het weten dan horen we het graag



Wist u dat.....

Er momenteel 2 huizen te koop staan in Engelum? Aan de Harnedyk...



En de prachtige pastorie aan de Tsjerkeleane! Mocht u interesse hebben dan kan u voor meer info kijken op Funda.



Wist u dat.....

De Engelumer kerk gebouwd is in 1773? Op 3 mei 1975 werd de kerk verwoest door brand maar na een een restauratie werd deze in 1980 weer in gebruik genomen



JUBILATE



Opgericht-13 oktober
1954.

Wist u dat.....

Gemengd koor Jubilate een koor is waarvan niet bekend is wanneer het precies is ontstaan? De officiële stukken dateren van 1954 maar volgens oud Engelumers zijn er programma's gevonden uit 1913...



Wist u dat.....

De goedheiligman ook dit jaar ons dorp weer komt bezoeken samen met z'n pieten?
Op 24 november kunnen wij hem weer verwelkomen !



Wist u dat.....

Skerne Wibe een burchtheer was? Het verhaal gaat dat hij zichzelf liet scheren om zich te vermommen als monnik om zo de geheimen van z'n vijanden te ontdekken. In mei 1482 kwam hij om het leven bij een belegering van zijn burcht. De burcht werd met de grond gelijk gemaakt. Tegenwoordig is het dorps huis naar hem vernoemd!



Wist u dat.....

De jeugdclub dringend op zoek is naar nieuwe leiding! Dus vind u het leuk meld u dan snel aan!

Natuurlijk zijn er nog veel meer leuke feitjes en weetjes vanuit het dorp ! Dus wie weet komen we er nog een keertje op terug!