



## Een nachtje kamperen



Kort geleden gingen de meiden dus kamperen. Dit doen ze wel vaker met een grotere groep maar deze keer konden een paar meiden niet.

- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [AED info](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)



**Als eerste gingen ze de tent opzetten, en dat was snel klaar.**



**Ook hadden ze een hoekje gemaakt om even lekker uit de wind te zitten.**



**In de tent was het reuze gezellig. Ze lazen meiden tijdschriften en kletsten alles bij elkaar.**



**Die avond aten ze patat met een frikadel verzorgd door Marja. En als toetje was er een ijsco.**



**Die avond hebben ze nog trampoline gesprongen, door het dorp gelopen en Jeu de boulen. Sigrid won erg vaak zoals misschien op deze foto te zien is.**





**s'Avonds hebben ze nog een kampvuur gemaakt om het een beetje warm te houden.**



**En tenslotte was het tijd om de tent in te duiken.**



**Ze hebben het geweldig gezellig gehad en doen het volgend jaar zeker weer!**

Gemaakt door Sigrid en Kirsten Sinnema en Jante van der Weerd.

[<<Terug](#)