



[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)

De merkecommissie van Ingelum



Wij zijn al vele jaren bezig om leuke activiteiten te organiseren voor iedereen tijdens de merke en we vonden het weer eens tijd om Engelum.com te komen.

De commissie bestaat op dit moment uit: Ineke van der Veen, Jan Jetzes Bakker, Geertje Huitema, Rinse Bruinsma en Andre Posthumus. Een echte rolverdeling hebben we niet, ons motto is samen een beetje doen komen we een heel eind.



Den feestcommissie is tijdens de merke duidelijk te herkennen aan de shirts.

De Merkecommissie regelt niet alleen de activiteit voor de vrijdagavond maar ook de vlaggetjes race op de zaterdagmiddag en de spellen voor de oudere kinderen, ook op de zaterdagmiddag.

De ideeën doen we in het begin van het jaar op bij de eerste vergadering. Iedereen zorgt voor een idee en samen komen we, na nog een paar keer gezellig overleg, op leuke plannen.

Daarnaast zorgen we dat de kermis, (de zweef, schiettent, suikerspin, de grijpmachine) en natuurlijk dat de draaimolen voor de kinderen en de snackwagen van familie Postma aanwezig is.



Omdat Ingelum voor de kermisklanten niet echt aantrekkelijk is moeten we hiervoor hun een vergoeding geven. We vinden een merke zonder zweef is helemaal geen merke meer. Dus zijn we blij dat ze op deze manier toch willen komen. De laatste jaren hebben we ook een springkussen voor de kinderen erbij. Zo kunnen heit en mem lekker op het terras bij het dorphuis zitten met een biertje of ander lekker drankje terwijl de kroost zich prima vermaakt op het springkussen. We zorgen ook dat de flyer, met het programma erop, een paar weken voor de merke op engelum.com komt te staan en dat die van deur tot deur gaat.

Tegenwoordig is de beveiliging ook nodig. Die kosten delen we met het dorphuis, kaatvereniging en familie Postma. Ook krijgt de kaatsvereniging een bijdrage voor de prijzen van het kaatsen.

Om alles te kunnen financieren draaien we op de giften die we aan de deur ophalen van de Ingelummers. Tevens hebben we een paar keer een bijdrage van de Van Aisma stichting gekregen.

We hebben geen groot budget maar we slagen er toch altijd weer in om er een geslaagde merke van te maken.

Ook dit jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet van jong tot oud.

We hopen op mooi weer tijdens de merke en heel veel plezier en gezelligheid!

Tot op de merke!!

[<<Terug](#)