



De 15 vragen aan Klaas Dijkstra

[Begin pagina](#)

[English page](#)

[Engelum](#)

[Geschiedenis](#)

[Dorpsfoto's](#)

[Kerkklokken](#)

[Bewoners](#)

[Dorpsbelang](#)

[AED info](#)

[Verenigingen](#)

[Jeugdclub](#)

[De oude doos](#)

[Woningaanbod](#)

[Sponsors](#)

[K.v.Sla Raak](#)

[Museum](#)

[Fietsroute](#)

[Links](#)

[Archief](#)

[Redactie](#)

[E-mail](#)

[Gastenboek](#)

1. Wie ben je, hoe oud ben je, en waar ben je geboren?

Ik ben Klaas Dijkstra, 44 jaar en geboren te Leeuwarden (Diaconessenhuis) en getogen in Bitgum

2. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?

Ben alweer 14 jaar gelukkig getrouwd met Jetty en we hebben 3 jongens; Tijs, Douwe en Jetze-Klaas.



3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik werk als schade-afwikkelaar bij Van de Witte Assurantien & Schadeservice b.v. te Leeuwarden. Ik zorg ervoor dat een schade op een correcte manier wordt afgewikkeld voor onze klant. Daarbij heb ik veel overleg met verzekeraars, reparateurs, experts en tegenpartijen. Voor een particulier is dit in de regel wat eenvoudiger dan voor een bedrijf. Wanneer er bij een bedrijf schade ontstaat heb je te maken met heel veel facetten binnen zo'n bedrijf. Een schade oplopen is natuurlijk erg vervelend, en dan is het voor ons een uitdaging ervoor te zorgen dat de klant schadeloos wordt gesteld. Nieuwsgierig? www.vandewitte.nl

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?

Nee, ik doe mijn werk met veel plezier.



5. Wat is je grootste passie/hobby?

Naast mijn werk ben ik actief binnen Brassband "Looft den Heer" als muzikant en als voorzitter, en speel regelmatig in andere brassbands en ensembles. Verder is fotografie een grote hobby van mij. Op "Mooitaki" ben ik al jaren de vaste schoolfotograaf, doe wel eens een trouwreportage en iets voor een website of vereniging. Verder kan ik erg genieten van alles wat groeit en bloeit en rond fladdert in de natuur tijdens een fietstocht of wandeling. En al dat moois moet dan natuurlijk ook weer worden gefotografeerd...



6. Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?

In letterlijke zin alleen voor een noodgeval. In figuurlijke zin zou je me voor een bord shoarma met lekkere salade en daarbij een heerlijk biertje van Leffe wakker kunnen maken. Wat Heerlijk is dat!

7. Wat vond je tot nu toe de leukste film, wat vind je het leukste boek, wat vind je het lekkerste eten, wat is je favoriete CD en wat is je favoriete vakantieland?

Ik ben niet echt fan van één bepaalde film maar welke film mij echt is bijgebleven is "Top-Secret". Deze film heb ik in de bioscoop samen met een paar vrienden gekeken na een avondje stappen. Ik rolde toen letterlijk van de stoel van het lachten. Eigenlijk was deze film zo melig en flauw dat we er bijna in bleven hangen met z'n allen. Maar misschien zegt dit wel meer over het avondje stappen dan over de kwaliteit van de film. Toen ik deze film later nog eens terug zag, vond ik hem al een stuk minder leuk dan toen. Ik ben niet echt een lezer van boeken in de zin van romans e.d. Wel lees ik veel over zaken die mijn interesse hebben zoals; cultuur, fotografie, luchtvaart, natuur en wetenschap. Wat het lekkerste eten betreft; dat krijg ik nog altijd thuis, hier in Engelum... En thuis luister ik het liefst naar klassieke- en brassband cd's. Tot nu toe is Frankrijk ons meest favoriete vakantieland.

8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?

In 2003 zijn we hier komen wonen en hebben hiervoor zo'n 11 jaar in Dronrijp aan de Headyk gewoond. Daar konden we voor én achter van een prachtig uitzicht genieten. Wanneer je dat uitzicht éénmaal bent gewend wil je eigenlijk niets anders meer. Toen we iets wilde kopen kwamen we via Funda.nl in Engelum terecht. Ons huis aan de Marten Koopalstrjitte voldoet aan onze wensen. Wanneer wij achter in onze tuin zitten is het lekker rustig en kunnen wij genieten van ons vrije uitzicht.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?

Nee, we hebben besloten hier nog wel een aantal jaren te willen blijven wonen.

10. Wat was je mooiste moment in Engelum?

De geboorte van onze jongste zoon. (onze andere twee jongens zijn hier niet geboren...) Maar ook een kopje koffie drinken in onze achtertuin op een mooie zondagmorgen. Dan is het net alsof je op vakantie bent.

11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?

Engelum is een prachtig dorpje wat eigenlijk zo moet blijven zoals het is. De nieuwe plannen voor het dorpshuis en een plein lijken heel aantrekkelijk.

12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?

De kleinschaligheid, de rust en toch dicht bij de stad.



13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?

De Muziekmoeting in het kerkje van Engelum. En de tractor-elfstedentocht is natuurlijk altijd weer een schitterend evenement. Toch altijd weer knap hoe dit wordt georganiseerd. Ook de intocht van Sinterklaas met onze eigen “Dieuwertje Blok” - zoals één van onze jongens altijd zegt – is ook altijd een prachtig moment in ons dorp.

14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor de site?

Ja ik kijk hier regelmatig wel even op. Ook veel mensen uit de dorpen om ons heen hoor ik hier over praten. Ik vind de site zeer actueel en informatief. Wat mij betreft, houden zo!

15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?

www.fotoapparatuur.com, www.brassbandlooftdenheer.nl, www.dpreview.com, www.milspotters.nl, www.brassinfo.nl

Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wil en niet in onze vragenlijst vond? (mag van alles zijn)

Mijn complimenten aan de redactie van englum.com Ik sta altijd weer versted van de vele nieuwtjes en actualiteiten op deze site. En dat allemaal binnen zo'n klein dorpje!

[<<Terug](#)