



Noodweer

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Door het hevige noodweer in de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 augustus was er op de Tsjerkeleane een boom op de weg gevallen.



Er was geen doorgaand verkeer meer mogelijk, maar gelukkig waren Brand en de mensen van de gemeente er snel bij.



En voor je het weet heb je filevorming en vertraging...



En het stammetje verdwijnt ongetwijfeld ergens in de open haard.





Verder kregen we nog foto's binnen van de grote hoeveelheden water, zoals hier een foto van Theun Papa.



En hier het slootje achter de Koopalstraat ingezonden door Hennie Mulder.



En ook de schapen van Pieter konden maar net droge voeten houden.





Ook bij de Mts. Bakker liepen de sloten over.



Maar niet alleen bij ons. Hier een plaatje uit Slappeterp.



En wat dacht u van de zitkuil van Peter en Ingrid Sinnema.



Daar kon je het water net buiten de laarzen houden.



Je kunt gerust zeggen: Het was me het nachtje wel!

[<<Terug](#)