



De nacht fan Bitgum



De Nacht, inmiddels een begrip van zo'n 33 jaar, in de drie dorpen en omgeving. Met zowel gerenommeerde, als aanstormende bands.

Dit jaar met een bijzondere combinatie van rock van eigen bodem, country Billy/rock en funky SKA muziek. Daarom kon Ingelum.com ook niet ontbreken.

Traditioneel was de entree weer gratis en stonden de flessen bier weer lekker koud. En zowel jong als 'oud' waren weer vertegenwoordigd. Van meet af aan stonden er zowel aan de bar, als op de dansvloer aaneensluitend rijen feestgangers.

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Swiere Shag

Met Swiere Shag, muzyk van eigen bodem, werd de avond geopend! Met name uit Beetgum, bestaat de band nu sinds een jaar uit: Harmen Skiphof die de leadzang voor zijn rekening neemt. Harmen is van verschillende markten thuis. Zowel Nederlands-, Fries- of Engelstalig, hij brengt zijn zang altijd met evenveel passie. Harmen weet ook keer op keer het publiek hierin mee te nemen.

Evan van der Meer speelt de drum en Lars van Doorn speelt de basgitaar, die hij speciaal is gaan spelen om de bezetting compleet te krijgen. Omdat er nu nog een slaggitarist nodig was, is Wouter de Groot ook deel gaan uit maken van de muzikale band die nu een jaar samen speelt. Zij weten inmiddels een breed scala van rocknummers goed neer te zetten.

Maar de band, is als laatste maar zeker niet als de minste, pas compleet met Gert Jan de Boer uit Berlikum. Voor Swiere Shag, heeft hij nog niet eerder in een band gespeeld. Hij speelt nu drie jaar. Naast dat hij nu in de band speelt, rookt hij natuurlijk..... Swiere Shag!







DE Hûnekop

En voor wie van nostalgische arbeiderstaferelen houdt of van simpelweg lekker swingen, kon voor beide terecht bij de tweede band De Hûnekop. De driemansformatie, bestaand uit Emiel (zang), Bart (drums) en Rik (contrabas) bestaan sinds 2009.

Sommigen zijn deels op de Nacht, niet aan zwingen toegekomen. Zo, onder de indruk van de teksten, waren zij. Ondanks de (positief) aanwezige gitaarpartij, waren de teksten goed te verstaan en werden deze met veel passie en humor gezongen. De driemansformatie is zeer energiek en wist het publiek in Bitgum kostelijk te vermaken.

Zanger Emiel schrijft de teksten zelf en inmiddels wordt de band veel gedraaid op omrop Fryslân en Holland FM.

Nadat, de nog steeds koude flesjes bier, Swiere Shag en Hûnekop het publiek lekker hadden opgewarmd, had Mr Wallace de eer om de avond af te sluiten.



Mr Wallace

Sinds het voorjaar van 2010 knalt Mr. Wallace in volle vaart door Nederland. Vanaf de eerste optredens is het duidelijk dat de band een succesformule bezit: een opvallend goede zangeres, een knallend blazersduo, funky toetsenist en überstrakke ritmesectie, gecombineerd met een enorme hoeveelheid enthousiasme. Zangeres Renske maakt er met haar performance een feestje van voor zowel het oor als het oog.

Er wordt door Wallace indruk gemaakt op festivals als de Zwarte Cross en grote popzalen als de Melkweg, de Oosterpoort en Paradiso worden steevast op hun kop gezet. Daarom, een groot genoegen dat ze op een ludiek feest zoals de Nacht van Bitgum willen spelen.



Zangeres Renske de Boer en bassist Rudmer Gietema kwamen met het plan om een eigen ska band te beginnen. Het bezoek aan verschillende ska-feestjes heeft hen enthousiast gemaakt en het leek ze wel wat om zélf de muzikale gangmaker te zijn. En dat waren ze ook in Bitgum! Met uptempo nummers ging het publiek lekker los en was het eigenlijk te snel 2.00 uur.

Met nog een paar toegiften en uiteindelijk, alle drie bands en het publiek op het podium, werd de Nacht toch nog laat in de ochtend.

Zelfs het paard werd nog van stal gehaald maar kwam na een nacht hossen in de box, niet meer in beweging. De jockeys hielden het daarom dit jaar ook maar voor gezien.

Voor wie nog nooit, of de laatste jaren niet meer, op de Nacht van Bitgum is geweest; volgend jaar een nieuwe ronde én een niet te missen kans!





De organisatie van 2012 is er weer in geslaagd een geweldig ‘diploma feestje’ te organiseren! Daarnaast was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder de trouwe medewerking van Tjisse Brouwer, die altijd weer zijn loods ter beschikking stelt.

Voor zowel de organisatie als Tjisse; namens alle Nachtbrakers uit o.a. Ingelum, bedankt hiervoor!



En naast dat er ouderwets binnen werd gerookt en uit flesjes werd gedronken, kon er buiten de loods een hapje gegeten worden bij Snack Service van der Land.

onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:



[<<Terug](#)