



Oud en Nieuw deel 2

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Bij het vallen van de avond was het tijd om het grote oud en nieuw vuur aan te steken.



Maar dat bleef niet zonder gevolgen...



De politie had er lucht van gekregen en sommeerde de jeugd om het vuur onmiddellijk uit te maken. Omdat het met de harde wind te gevaarlijk was. Pikant detail was dat het om 12 uur wel toegestaan was. Maar dan zat de ploeg in de Nieuwjaarstent in Beetgum en hadden dus geen tijd meer.



Maar gelukkig bleef de sfeer uitstekend.





Dat werd dus blussen geblazen.



En met behulp van een tuinslang en een gieter werd het vuur uiteindelijk gedoofd.



Na de klok van twaalfen was er natuurlijk het vuurwerk.









En ondertussen werden de beste wensen uitgewisseld. Maar kort daarna keerde, misschien mede dankzij het niet al te beste weer, de rust weer snel terug in ons dorp.

[<<Terug](#)