



Vakantie foto's

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[AED info](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Deze foto's werden ons gestuurd door Harry en Ant Postma uit Zweden.



En daar vierden ze vakantie met de hele familie.



En er waren nog meer Engelumers. Zo zijn ze een paar dagen met Sam en Maaïke van Poppel en kinderen opgetrokken. Daarna zijn ze weer hun eigen weg gegaan.



En de volgende foto's zijn van André en Lisselotte en zijn op Terschelling, bij Wets aan Zee gemaakt. Dit was Ids zijn eerste keer op het strand en bij de zee. Hij heeft daar enorm genoten en Heit en Mem ook !!



Hebt u ook nog leuke vakantiefoto's? Stuur ze met een kleine uitleg naar info@engelum.com dan zetten wij ze er even bij.

[<<Terug](#)