



## De Luchtmacht dagen

[Begin pagina](#)  
[English page](#)  
[Engelum](#)  
[Geschiedenis](#)  
[Dorpsfoto's](#)  
[Kerkklokken](#)  
[Bewoners](#)  
[Dorpsbelang](#)  
[Verenigingen](#)  
[Jeugdclub](#)  
[De oude doos](#)  
[Woningaanbod](#)  
[Sponsors](#)  
[K.v.Sla Raak](#)  
[Museum](#)  
[Fietsroute](#)  
[Links](#)  
[Archief](#)  
[Redactie](#)  
[E-mail](#)  
[Gastenboek](#)



Ook rondom ons dorp was er een enorme publieke belangstelling voor de vliegshows.



Er was zelfs sprake van een verkeersinfarct op de Tilledyk.



**Maar het was dan ook zeker de moeite waard! Hier enkele voorbeelden.**













**En zoals iedere keer bij de open dagen fungeerde de vrachtwagen van Jan Bruining als VIP tribune.**



**En de politie had alles onder controle.**











**U ziet het; men genoot met volle teugen.**









**Op vrijdag werd de dag afgesloten met een show van 'Patrouille Acrobatique de France'.**



**Helaas konden ze alleen op vrijdag 16 een demonstratie geven, want op zaterdag hadden ze weer andere verplichtingen.**



**Ook de luchtmobiele brigade was van de partij om een demonstratie te geven.**







[Klik hier voor De luchtmachtdagen deel twee>>](#)