



Tsjerkepaad

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Deze zomer zijn de kerken in onze dorpen van 2 juli t/m 10 september elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur. In totaal zijn in Friesland 270 kerken geopend.



Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is koffie of thee. Verder is een bezoek aan de begraafplaats mogelijk en zijn er demonstraties van het klokluiden. Een groot aantal kerken heeft speciale activiteiten en evenementen georganiseerd, zoals exposities, concerten of speciale fietsroutes.



In de Engelumer kerk is een tentoonstelling van foto's van Jan Weistra en schilderijen van Gerda Asperen (Beiden oud Engelumers), en u kunt iedere zaterdagmiddag genieten van een orgelconcert. In de kerk van Beetgum is de grafkelder open en ook de kerken in Beetgummolen en Marssum zijn een bezoekje waard!



Gerda schildert al geruime tijd om haar creativiteit te uiten. Ze is autodidact en heeft in de loop der jaren haar eigen, meest surrealistische, stijl ontwikkeld. Schilderen is voor haar een levensbehoefte, een uitlaatklep. Ze vertrouwt haar gevoelens en gedachten toe aan het doek. Zij wil u graag deelgenoot maken van haar belevingswereld en tonen hoe zij gedachten omzet in een kunstvorm die het bekijken waard is.





Thema's van de foto's van Jan Weistra zijn de natuur in onze directe omgeving en de verre reizen die hij maakte.

Het is dus zeker de moeite waard om eens binnen te lopen op een zaterdagmiddag!

<http://www.tsjerkepaad.nl/>

[<<Terug](#)