



10 vragen aan Marjan de Kloe

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)

1. Wie ben je?

Mijn naam is Marjan de Kloe, dochter van Jan en Riet de Kloe. Ik ben geboren in Wageningen, maar op mijn zesde ben ik op de Feartswal in Engelum komen wonen. Mijn ouders wonen daar nog steeds en meestal bezoek ik Nederland een paar keer per jaar... Dus kom ik nog regelmatig terug in Engelum.



Dit ben ik in Engeland

2. Wat is je favoriete eten, boek en t.v. programma?

Wat eten betreft lust ik eigenlijk alles wel, maar aardappelen zijn absoluut niet favoriet! Mexicaans vind ik heerlijk, Indisch, Italiaans, Grieks... Ja, ik denk dat Grieks eten het wint. Maar dat komt mede omdat ik daar gewoond heb.

Favoriete boek is "De uitnodiging" geschreven door W. Paul Young; een absolute aanrader!

Een favoriet t.v. programma heb ik niet; ik lees liever en verveel me al gauw bij t.v. kijken. Ik denk dat mijn favoriete film "Fiddler on the Roof" is. En "Pride and Prejudice" (maar dan wel de echte; de versie van de BBC).

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik geloof dat God een plan met mijn leven heeft en ik vraag Hem regelmatig waar Hij me wil gebruiken. Dat is de beste plek om te zijn!!! Op dit moment werk in in een verpleeghuis waar veel mensen komen om te sterven. Wat een voorrecht om dan dat laatste stukje van iemands leven op die manier nog met hem of haar mee te leven!

Daarnaast werk ik nog een of twee dagen per week in de thuiszorg. Uitdagingen genoeg dus!

4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen en wat zou dat zijn?

Ja, mijn droom is om ooit met zigeuners te gaan werken. Waarom? Omdat zij een groep mensen zijn die altijd tot het uitschot hebben gehoord en nooit ergens welkom zijn/waren. Heel graag zou ik juist die groep mensen willen laten weten dat ook al is er helemaal niemand die van hen houdt, Gods liefde is er ook voor hen!



Een groep zigeuners

5. Wanneer en waarom heb je Engelum verlaten en hoe ben je in Engeland terecht gekomen?

In 1985 ben ik uit Engelum weggegaan, omdat ik een baan als leerkracht in Buitenpost kreeg. Daar heb ik met veel plezier gewerkt tot ik in 1994 naar Griekenland gegaan ben. Daar heb ik vijf jaar lang Nederlandse kinderen privé les gegeven en toen zij terug gingen naar Nederland om examen te doen, ben ik naar Albanië verhuisd. Albanië is het armste land in Europa en daar heb ik drie jaar gewoond. Het eerste jaar heb ik opnieuw privé les aan Nederlandse kinderen gegeven, daarna ben ik twee jaar betrokken geweest bij een ontwikkelingsproject in verschillende Albanese scholen. Mijn voornaamste taak daar was het ondersteunen van leerkrachten. Een fantastische baan!!!

In 2002 ben ik naar Engeland verhuisd om daar een jaar Bijbel College te doen. En ik woon nog steeds in Engeland.



Albanie; hier heb ik drie jaar gewoond

6. Zou je wel weer terug willen komen naar Engelum?

Ik kom er regelmatig terug omdat mijn ouders er nog wonen. Maar voor mijn gevoel is Engelum zo veranderd; er zijn heel veel mensen weggegaan en veel nieuwe mensen komen wonen. Als ik terug naar Nederland zou komen, zou ik liever in een wat groter dorp ofzo wonen... (Sorry!)

7. Wat zijn je mooiste herinneringen aan Engelum?

Het eerste wat bij me bovenkomt is de vaart op de Feartswal. 's Winters alleen maar de weg oversteken en dan op het ijs. En in de zomer uren op het water doorbrengen; lekker dobberen in ons polyester bootje, er een zijl op proberen te maken, etc. Of oorlogje spelen, in de greppels net buiten Engelum. We bedachten altijd wel wat. Genoeg te doen ;-)

8. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?

Voor mij was het meer een wekelijks evenement: kaatsen. Eerst vond ik dat maar helemaal niets... wie sloeg er nou domweg tegen zo'n balletje??? Maar omdat mijn beste vriendin op kaatsen zat, ging ik wel met haar mee. En toen ze een speler te weinig hadden, riep mijn buurman mij in het veld. Eerst was ik erg boos op hem; ik wilde helemaal niet kaatsen, maar ik durfde niet te weigeren. Daarna ben ik hem er erg dankbaar voor geweest. Kaatsen werd mijn lust en mijn leven! Weer of geen weer, ik was op het veld. (nog bedankt buurman!)

9. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties?

Ja, regelmatig bezoek ik www.engelum.com even. Soms gewoon uit nieuwsgierigheid, soms omdat mijn ouders me op iets attent maken. Ik moet eerlijk zeggen dat de site heel professioneel is en dat ik mijn petje afneem voor de mensen die er elke keer opnieuw weer iets creatiefs op zetten!!! Een heel actief team, lijkt mij. Geen suggesties, eerder een bemoediging: ga zo door!!!

10. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?

Ik weet niet of ik tot vijf kom. Facebook is favoriet nummer 1. Het is een ideale manier om in contact te blijven met mensen waar dan ook... Griekenland, Albanie, Nederland, Engeland... ideaal om even bij te praten en op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee.

Daarnaast kijk ik via internet naar het Nederlandse nieuws en volg (heel) soms een programma op “uitzending gemist”. Ben ik toch nog een beetje betrokken...

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:



[<<Terug](#)