



Meer vakantiefoto's

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Henk, Froukje en Sanne Postma stuurden ons deze prachtige foto's van de Plitvice meren in Kroatië. Je kunt daar prachtige wandelingen maken. Je wordt met een soort treintje naar boven gebracht en vandaar uit ga je al wandelend weer naar beneden. Zeker de moeite waard als je daar in de buurt komt aldus de familie Postma.







Het lijkt ons inderdaad schitterend!

En dan de vakantie van Theun Papa

Hij schreef ons het volgende:

Mijn vakantie van 16 dagen incl. 4 dagen rijden!



Hier wat foto's van zuid Spanje, ik ben er naar toe gereden in 2 dagen, en ook weer terug.



De zee is er nog heerlijk, zwembad is iets koeler. Ongeveer 2 x bewolking gehad, maar s'morgens is het er nooit vochtig. Dat zie ik alleen bij Bordeaux zuid Frankrijk omdat ik daar 1 x op de heen (en terug weg) heb geslapen. Het was op de terugweg wat bewolkt.



Ben 1 dag in Marokko geweest, het is er echt 20 jaar geleden. Ze hebben geen stromend water in huis, vis & vlees wordt niet gekoeld verkocht en dan is het er ook nog Ramadan. Ze mogen ook niet in de zee anders kunnen ze zee water binnen krijgen en dat mag niet tijdens de Ramadan.



Als je een gids hebt daar dan moet ie bevoegd zijn anders sluiten ze je op, zo heeft elk land zijn regels!!



Ben ook 1 dag in Gibraltar geweest. Ik ben 1 keer aangehouden bij de grens Spanje Frankrijk. Ik moest een groen papiertje laten zien en waar ik vandaan kwam.



Al met al gaat de tijd natuurlijk heel snel.



Met vriendelijke groeten,

Theun Papa
Mieddk 1/3
9038 TC Engelum

[<<Terug](#)

