



Oud bewoner Marieke van der Meij

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Sinds een aantal maanden heeft Marieke haar woning aan de Buorren verruild voor een appartement in Leeuwarden. Ze heeft er een prachtig en sfeervol huis van weten te maken. En het appartement heeft een geweldig wijds uitzicht over weilanden en het water, dus midden in de stad maar toch nog een beetje dat landelijke gevoel. De grote tuin wordt onderhouden door de gemeente, dus wat wil je nog meer!





Van haar keus om weer in Leeuwarden te gaan wonen heeft ze dan ook geen moment spijt gehad, het voelde als thuiskomen. Heerlijk alles en iedereen weer in de buurt.

Op de vraag of ze nog iets aan Engelum mist moet ze dan ook eerlijk bekennen dat ze nog niet weer heeft terug gedacht aan het dorp. Eigenlijk is ze helemaal geen dorpsmens, houdt ze niet zo van de sociale controle en sociale verplichtingen die je in een dorp hebt en vond ze het vooral erg stil. De contacten met een aantal mensen in de buurt zijn haar wel bij gebleven!



Kat Poekie heeft het in Leeuwarden ook naar haar zin en kan zich achter het huis heerlijk uitleven.





Marieke is nog steeds naar volle tevredenheid werkzaam bij het kinderdagverblijf, maar de laatste tijd begint het wel te kriebelen om nog weer een studie op te pakken.

We wensen haar alle goeds en nog een hele plezierige tijd in Leeuwarden!

[<<Terug](#)