



Jan Bijlsma weer thuis!

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Jan was in Afghanistan betrokken bij het onderhoud van onze F 16's.



Hier is hij druk aan het sleutelen en met elkaar houden ze de toestellen in de lucht.



En er was ook nog hoog bezoek! Hier staat Jan oog in oog met onze kroonprins.



Maar nu het erop zit en hij dus weer naar huis kwam, was de hele Gronemanstraat was in de feeststemming.



En bij Jan thuis hing een hele bijzondere vlag...





En natuurlijk was ook de huiskamer feestelijk gemaakt.





En daar is hij dan weer!





En zo is de familie Bijlsma weer helemaal compleet!



En natuurlijk ook snel even bijpraten met de burens die allemaal hebben meegeleefd.



Ja, hij is mooi geworden.



Binnen krijgt Edwina nog een dikke knuffel.



En kijk eens wat een mooie taart!



Welkom thuis Jan, we binne bliid dast wer thús bist!

[<<Terug](#)