



Geslaagd!

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



De eerste gelukkige vonden we in de Gronemanstraat.



José Kruizinga was geslaagd.



Ook in de Buorren was het feest.



Jeanine Postma was hier de gelukkige.





En even later ook feest bij de burenen!



Femke van der Heide was eveneens geslaagd.



Ook op de Tilledyk een vlag.



Marit Reitsma was geslaagd.



En niet te vergeten de Sirtemawei, want dat hoort natuurlijk ook bij Engelum.



Bij de familie Koopal was Jeltsje geslaagd.

Een imposante rij geslaagden dus in ons kleine dorpje. allemaal van harte gefeliciteerd!

[<<Terug](#)