



De open kampioenschappen slingerspringen

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Op vrijdagmorgen ging de feestcommissie van start met het bouwen van het bad.





En nadat alles goed dicht was gemaakt kon er water in.



En na een paar proefsprongen...



konden de kampioenschappen beginnen.



En het was dulle pret!





En het ging natuurlijk niet altijd goed.











Erwin hield nauwkeurig de afstanden bij die gesprongen werden.



En over belangstelling viel niet te klagen.



In de finale moesten de beste springers nog een keer tegen elkaar.





En zelfs de beste springers grijpen wel eens mis!

[Klik hier voor het slingerspringen deel 2](#)