



- [Begin pagina](#)
- [English page](#)
- [Engelum](#)
- [Geschiedenis](#)
- [Dorpsfoto's](#)
- [Kerkklokken](#)
- [Bewoners](#)
- [Dorpsbelang](#)
- [Verenigingen](#)
- [Jeugdclub](#)
- [De oude doos](#)
- [Woningaanbod](#)
- [Sponsors](#)
- [K.v.Sla Raak](#)
- [Museum](#)
- [Fietsroute](#)
- [Links](#)
- [Archief](#)
- [Redactie](#)
- [E-mail](#)
- [Gastenboek](#)

De Hobby van Gerrit Eyzenga



Toen wij laatst een bezoekje brachten bij Marrit en Erwin in verband met de geboorte van hun dochter, viel ons oog op een prachtige bewerkte geboortespiegel. Deze bleek te zijn gemaakt door hun buurman Gerrit Eyzenga. Hier wilden wij graag meer van weten en brachten een bezoek aan Gerrit op de Harnedyk 22. Maar toen wij langs kwamen bleek dit één van de vele hobby's te zijn.



Dit is de werkplek van Gerrit. Hier kan hij uren doorbrengen en priegelen en “prutsen”.



Het is allemaal begonnen met het kalligraferen van letters. In de provinciale bibliotheek heeft Gerrit dan ook menig uurtje doorgebracht op zoek naar mooie letters. En daarna natuurlijk deze zelf namaken. Hierna komt natuurlijk de fase van het zelf ontwerpen van letters en afbeeldingen.



Het kalligraferen op glas verweist weer een heel andere techniek, maar hierin ligt ook weer een nieuwe uitdaging. Gerrit is een man van eerst maar eens proberen en zelf uitvinden. En aan de foto's te zien, gaat hem dit prima af.



En zo kregen Marrit en Erwin een prachtige bewerkte spiegel van hun buurman cadeau bij de geboorte van hun dochter.





En wat te denken van deze prachtige spiegels. Een prachtig aandenken aan een jubileum of trouwdag. Het zijn ware pronkstukken.





Zelfs tijdens zijn vakanties blijft Gerrit een bezige bij. En ontstaat er weer een andere hobby. Het resultaat mag er zijn. Mooie bewerkte wandelstokken.

Het begint met het zoeken van een mooie tak/stok in het bos en dan mag de fantasie het verder gaan doen.

Er was zelf eens een Duitse vakantieganger die vroeg waar deze wandelstokken te koop waren. Toen Gerrit vertelde dat dit een creatie van zichzelf was bood de vakantieganger hem 250 gulden aan, destijds. Helaas was de stok niet te koop. Elke wandelstok brengt zo zijn eigen herinneringen met zich mee.



En dat van het één het ander komt zien we hier. Wandborden sieren de muur van de Harnedyk 22.

Eerst worden de figuren heel voorzichtig uit het hout gesneden en hierna weer opgevuld met een andere kleur vloeibaar hout.



En dit creatieve proces gaat zelfs door tot het bewerken van een bot uit een koebeen. Met hele fijne (oude) tandarts boortjes wordt het een kunstig voorwerp.

En als dit niet genoeg is om hobbyen..... De schildersezal staat klaar voor de volgende nieuw te ontdekken hobby.

Gerrit bedankt voor deze enthousiaste uitleg en veel succes met deze nieuwe hobby.

[<<Terug](#)